



## KLIMMEN

Altijd weer die blinde muur  
en steeds opnieuw dat klimmen.  
Het is zo vaak van korte duur,  
zo vluchtig als beminnen.

Er is een onverteld verhaal,  
er zijn de dwanggedachten.  
Het is frivol of feodaal,  
het overstijgt je krachten.

Het sluipend gif, de zoete wijn,  
de warme waterbaden.  
Het zorgeloos of zorgzaam zijn,  
de dolk of de genade.

Er is het uitgescheurde blad,  
er zijn de vergezichten  
en voor het grote zwarte gat  
zijn er nog de gedichten.