



194025
Nieuw Amsterdam Wereldbibliotheek
T.a.v. Afd. Verkoop Maroos Hendrickx
Postbus 15511
1001 NA AMSTERDAM

26-09-2018

Theunynck, Peter / Tijdrijder : gedichten - EAN 9789028427617

Geachte heer / mevrouw,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Bibliion is gepubliceerd.

Tijdrijder : gedichten / Peter Theunynck. - Amsterdam : Wereldbibliotheek, [2018]. - 71 pagina's ; 22 cm.

'Tijdrijder' bestaat uit een kort openingsgedicht, 47 gedichten in zes afdelingen (in elke titel staat het woord 'tijd') en wordt afgesloten met het titelgedicht: 'Rijdend en rijdend om niet / buiten de tijd te rijden, / rijdt hij zich de tijd uit het lijf', zoals de laatste strofe luidt. Het zal niemand verbazen dat het thema 'tijd' een grote rol speelt, in allerlei facetten, zoals de jachtigheid van het bestaan: 'Schaak de jachthonden in jezelf. / Sluit ze op in een ren. Ergens / achterin. Met ijzeren spijlen en zo. // Blaffen ze? Laat ze blaffen. / Hijgen ze? Laat ze hijgen. / Razen ze? Dan razen ze maar.' Dit is de achtste dichtbundel van deze Vlaamse auteur Peter Theunynck (1960); hij debuteerde in 1997. Het is een mooie, melancholiek stemmende bundel met toegankelijke verzen en tot de verbeelding sprekende formuleringen als: 'Hoe spreek je in het oog van de dood? / Op de drempel naar niemand en nergens?' of: 'We hadden geld, meer dan genoeg, om al ons geluk te verspelen.'

Recensent: Ko van Geemert

Bestelnummer: 2018114605

Met vriendelijke groet,

NBD Bibliion
Afd. Redactie Media Aanbod
E mi@nbdbiblion.nl
T 079-3440344

