

## Boek van de dag

# Oma is in haar hoofd verdwaald



Gisteren was wereld alzheimerdag. Wat die ziekte eigenlijk inhoudt en wat patiënten en hun omgeving zoal meemaken, leg dat maar eens helder uit. En dan aan een kind. Wellicht dat 'Mijn oma is kwijt...' erbij kan helpen. In de korte, poëtische verhalen van Peter Theunynck, met uitbundige illustraties van Lies van Gasse, staan alledaagse situaties centraal waarin demantie een bepalende rol speelt. Ga maar eens met een demente oma naar een restaurant. Dat wordt een lange avond. 'Oma is verdwaald, verdwaald in haar hoofd' of 'het wemelt van de kabouters in haar hoofd' en meer van zulke duiding. Te gebruiken als leesboek, maar zeker ook om uit voor te lezen. 'Mijn oma is kwijt...', Peter Theunynck en Lies van Gasse. Wereldbibliotheek, 17,99 euro.

